



Hervormde
Gemeente
Hagestein -
Hoef en Haag

B I D D E N



Lijden

V E R T A L H E T M A A K



KAMPET

Welkom + Bidden

Kom aan boord

1. Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet.
Voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet.
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort,
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord!

Refrein

Refrein:

Kom aan boord.

*Ook voor jou is er een plekje
waar je hoort.*

*Laat de hoop niet langer varen:
kom aan boord!*

*Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde,
pak die uitgestoken hand!*

2. Voor het meisje dat blijft denken:
alles gaat bij mij steeds mis.
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord,
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord!

Refrein

Geloofsbelijdenis

(We zijn in de kerk. Er zijn veel meer kerken dan alleen in Hagestein. Al rond het jaar 200 na Christus is men gaan opschrijven wat we precies geloven in al die kerken. Dat wat toen opgeschreven is, noemen we de 'geloofsbelijdenis'. Daar gaan we nu naar luisteren. Als je stukjes kent, mag je zachtjes mee praten.)

'k Stel mijn vertrouwen & Mijn God is zo groot

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

Refrein:

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig,
er is niets wat Hij niet kan doen (2x)

1. De bergen schiep Hij,
rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook

Refrein

2. Mijn Vader is Hij,
Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.

Refrein

3. Heb jij soms verdriet?

't is God die je ziet.

Hij legt Zijn handen op jou.

Refrein

Gedicht

Psalm 81: 12

12. "Opent *uwen* mond;
Eist van *Mij* vrijmoedig,
Op mijn *trouw*verbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Bidden

(Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst of God ons wil helpen. We vragen of Hij ons wil helpen zodat we begrijpen wat er in de Bijbel staat. Bid jij mee?)

Lezen: 2 Koningen 4:1-7

De olie van de weduwe

1 Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen.

2 Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienaar heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie.

3 Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw burenen, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn.

4 Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is.

5 Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin.

6 En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen.

7 Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.

Collecte

(We geven van ons geld aan mensen die veel armer zijn dan wij en aan de kerk. We mogen uitdelen van wat wij hebben.)

Psalm 146: 1 en 3

1. Prijs den *HEER* met *blijde* galmen;
Gij, mijn *ziel*, hebt *rijke* stof;
'k Zal, zo *lang ik leef*, mijn psalmen
Vrolijk *wijden* aan *Zijn* lof;
'k Zal, zo *lang ik 't licht* geniet,
Hem *verhogen* in mijn lied.

3. Zalig *hij*, die in dit leven
Jacobs *God* ter *hulpe* heeft;
Hij, die *door den nood* gedreven,
Zich tot *Hem* om *troost* begeeft;
Die zijn *hoop*, in 't *hachlijkst* lot,
Vestigt op den *HEER*, zijn *God*.

Preek

Thema: Vertel het maar.

Vertel het maar

1. Ben je bang, ben je boos,
vertel het maar aan Jezus.
Ben je ziek, ben je moe,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

3. Ben je ziek, of gezond,
of zit je in de problemen?
Ben je kwaad, heb je spijt,
de Heere hoort altijd!
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

2. Ben je blij, vol verdriet,
ga dan je handen vouwen.
Ben je sterk, of niet fit?
God luistert als jij bidt.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

Danken en Bidden

(We danken de Heere God voor alles wat Hij ons heeft gegeven. We bidden om alle dingen waar we ons zorgen over maken. Dat mogen we nu tegen de Heere God vertellen.

Psalm 121: 1 en 2

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Israels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

Afsluiting

Ga met God

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.