

Samenvatting van de preek:

Vorige week hebben we gehoord dat God Schepper en Vader is. Hij staat aan het begin van het leven, en heeft het leven (ook mijn leven) gewild. Door Jezus' Christus is God ook mijn Vader. Hij is persoonlijke op ons betrokken.

De vraag is dan: hoe is God betrokken? Daar geeft zondag 10 en artikel 13 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) een antwoord op. Deze keer hebben we het vooral gehad over Gods almacht.

Daar worden nogal eens vragen over gesteld: 'Als God almachtig is, waarom gebeuren er dan zoveel nare dingen?' God kan dat toch tegenhouden? We zien voor ons gevoel soms zo weinig van God. Het lijkt er soms op dat God helemaal niet almachtig is. Men zegt: óf Hij is niet almachtig (Hij kan dingen niet 'tegenhouden') óf Hij is niet liefdevol (Hij laat het erge maar 'gewoon' gebeuren). Hoe zit dit nu precies?

Als je zondag 10 leest, dan lees je dat er niets buiten God om gebeurt. Dus ook het lijden niet. Dat maakt zondag 10 tot een lastige zondag, waar veel mensen moeite mee hebben. Voor ons is het van belang om zondag 10 niet los te lezen van zondag 9. God is door Christus mijn Vader, en *daarom* geloof ik dat alles wat in deze wereld gebeurt, via zijn Vaderlijke hand naar ons toe komt. Wij geloven niet dat we overgeleverd zijn aan het noodlot, maar God regeert, Hij bestuurt.

Dan kan het lijken alsof God de auteur van de zonde is, en dat Hij er schuld aan heeft. Artikel 13 van de NGB gaat daar op in. God is *niet* de auteur van de zonde, en heeft daar *geen* schuld aan. Het is de duivel die inwerkt op de vrije wil en vrije keus van de mens. God heeft geen robots gemaakt, maar mensen die Hem kunnen liefhebben, maar ook in opstand tegen Hem kunnen komen.

Als het gaat over het lijden in deze wereld, geloven we dat God dat *'toelaat'*. Daarmee bedoelen we dat God toestaat dat het kwade gebeurt, maar het tegelijk niet wil. Dat is best wel ingewikkeld. We voelen mee met Job: hij raakte alles kwijt, wist niet waarom, maar God liet zien: Ik weet wel wat er gebeurt. Ik ben God! Vertrouw op Mij. Niet gemakkelijk, zo vertrouwen op God. Maar het biedt ons wel troost!

Wij mogen weten en geloven: God leidt deze wereld. Hij heeft een plan. Daarom leven we, ook als we veel moeten lijden, niet zonder hoop. Ooit komt er een dag dat God weer zal komen op de wolken van de hemel. De wereld en haar bewoners zijn op weg naar die dag! Zo mogen we op weg zijn, aan des Vaders trouwe hand, naar Zijn hemelse toekomst. Dan zal alles goed zijn, geen pijn, lijden en verdriet meer!

Zondag 9 en 10 uit de 'De catechismus voor kinderen',
door dr. W. Verboom

V: *Gebeurt er iets toevalligs?*

A: Nee, de Heere bestuurt alles, en ook mijn leven.

Vraag: *Wie heeft de hemel en de aarde geschapen?*

Antwoord: God, die om Jezus' wil mijn Vader is.

V: *Zorgt God voor jou?*

A: Ja, daarom vertrouw ik op Hem.

V: *Wat betekent het dat God de Schepper is?*

A: Dat Hij alle dingen uit niets gemaakt heeft.

V: *Helpt God je bij verdrietige dingen?*

A: Ja, Hij troost mij en is dan dicht bij mij.

V: *Zorgt God voor zijn schepping?*

A: Ja, Hij onderhoudt en regeert die. Hij zorgt voor alle schepselen en ook voor mij.

V: *Vertrouw je ook voor de toekomst op Hem?*

A: Ja, ik vertrouw me aan Hem toe.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Veel mensen vragen zich af waarom er zoveel lijden is in deze wereld. Grijpt deze vraag u ook aan? Wat doet u er vervolgens mee?
 - o De woorden van zondag 10 zijn voor veel mensen moeilijk. Voor veel mensen zijn ze ook troostvol. Bouwt deze zondag u op in het geloof, of roept ze veelmeer vragen op?
- Voor jongeren:
 - o God is almachtig (er gaat niets buiten Hem om) én liefdevol (Hij stuurt verlossing door Jezus Christus). Toch is er veel lijden in deze wereld. Wat geeft jij als antwoord als iemand jou daar vragen over stelt?
 - o Zondag 10 is (mede) bedoelt om te troosten. God houdt ons vast, wat er ook gebeurt. Geloof jij dat? En merk je dat ook in je leven? Wanneer wel/niet?
- Voor kinderen:
 - o Kennen jullie het verhaal van Job? Hij was eerst heel rijk, maar raakte alles kwijt. Job begreep niet waarom. Wij begrijpen soms ook niet waarom nare dingen gebeuren. God heeft aan Job uitgelegd waarom we dat niet snappen: net zoals jij niet alles snapt van papa/mama, zo snappen wij niet alles van God. God is zoveel groter dan wij! Bijzonder hè?