

Samenvatting van de preek:

In zondag 9 en 10 stonden we stil bij 'ik geloof in God de Vader'. Nu gaan we verder met het volgende artikel uit de geloofsbelijdenis: 'ik geloof in Jezus Christus, ...'. In zondag 11 wordt daarin stil gestaan bij de naam Jezus. In de HC zien we twee lijnen terug komen:

1. Jezus redt.

De naam Jezus komen we al in het Oude Testament tegen, in de vorm van de naam Jozua. De namen Jezus/Jozua, waren in die tijd heel gewone namen. De betekenis: de HEERE redt/verlost. We zien dat de engel tegen Jozef al zegt dat hij het kind dat Maria krijgen zal, zo moet noemen. *Want* Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden. Heeft de betekenis van onze naam vaak niets te maken met wie we zijn, bij Jezus is het verband duidelijk: Zijn naam geeft aan wat Hij zal doen. Redden.

Jezus wil eerst iets van ons hebben voordat hij ons zalig/gelukkig kan maken: onze zonden. Zodra wij in Hem geloven, neemt Hij die op zijn schouders en vult onze leegte met Zijn Heilige Geest. Die leidt ons in de waarheid en door het leven. Jezus vernieuwt ons van binnen en buiten. We zien uit naar een volmaakt leven, waar we nu al van mogen proeven: een leven met God, zonder pijn, handicap, verslaving en zonde. Verbonden leven met God geeft de zekerheid van deze zalige, diep gelukkige toekomst!

2. Jezus alleen redt.

Maar als Jezus de redder is, is Hij dan ook de enige redder? Ja. Wij geloven dat Jezus ons door God gegeven is als enige redding van zonden. Het is niet eenvoudig om dit in onze multireligieuze samenleving uit te leggen. Mensen vinden dat al snel intolerant of arrogant. Wel is het goed om in gedachten te houden: iedereen heeft uiteindelijk een geloof of levensovertuiging. Als je vraagt naar de 'waarheid' zal iedereen die vraag vanuit zijn eigen achtergrond beantwoorden. Zoals anderen dat 'mogen', mogen wij dat ook!

Wat kunnen we, vanuit het geloof over andere religies zeggen? Elke religie laat iets zien van dat God zich aan deze wereld verbonden heeft. Toch zijn er grote verschillen. Dat heeft te maken met hoe de mens op God reageert. Als we God *echt in waarheid* willen leren kennen, kan dat niet om het kruis heen. Dat is van wezenlijk belang: door Christus leren wij de Vader kennen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven naar de Vader toe (Joh.14:6).

We mogen als christen gelovig omgaan met deze waarheid. We hoeven ons niet te schamen. Iedereen heeft zijn 'waarheid'. Wij mogen ons verhaal vertellen, tegen iedereen: wel of niet gelovig in welke God dan ook. We mogen hen meenemen naar Jezus. Vanuit God die scheidt, verlost en heiligt zien we de wereld om ons heen. We begrijpen ook niet alles, maar weten ons wel veilig in Gods handen. Over vertrouwen, die rust en zekerheid mogen we anderen vertellen. Een christen is *echt gelukkig, door Jezus!*
Wij geloven: alleen Jezus redt ons. Hij vergeeft onze zonden en biedt ons toekomst, dat maakt echt gelukkig.

Zondag 11 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave'. door dr. W. Verboom

Vraag 29: *Waarom draagt de Zoon van God de naam Jezus?*

Antwoord: De naam Jezus betekent Redder. Hij redt ons van onze schuld en de straf op de zonden.

Vraag 30: *Mag je ook bij jezelf of bij iemand anders die redding zoeken?*

Antwoord: Nee, alleen bij Jezus. Anders verloochenen we Hem.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Is Jezus ook uw bron van echt diep geluk? Waaruit bestaat dat geluk voor u?
 - o Terugkijkend op het leven kan de vraag zijn: heb ik de doelen bereikt in mijn leven? Leven in verbondenheid met God brengt de mens tot *het* doel: leven met en tot eer van God. Bent u tot dat doel gekomen in uw leven?
 - o Hoe gaat u om met anders gelovigen? Bent u overtuigt van uw eigen (Gods!) waarheid?
- Voor jongeren:
 - o Jezus redt van zonden. Wat ervaar jij in je leven van de zonde? En van Jezus' redding?
 - o Ben jij geneigd om water bij de wijn te doen in gesprek met anders gelovigen, of blijf je vasthouden aan Jezus?
- Voor kinderen:
 - o Wij doen vaak verkeerde dingen. Maar Jezus wil die vergeven. Dan word je echt gelukkig!

Vraag 30a: *Is Jezus de enige Redder, ook voor moslims en ander mensen?*

Antwoord: Ja, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden (Handelingen 4:12).

Opmerking bij vraag 30a: *'Als christenen respecteren wij moslims als medeschepselen van God. Juist daarom verlangen wij er naar en bidden wij er om dat moslims en mensen met een andere godsdienst, onze Heiland mogen leren kennen.*

