

Samenvatting van de preek

Vandaag de dag is er veel aan gelegen om jezelf te kunnen redden. In allerlei situaties. Niet afhankelijk, maar onafhankelijk zijn. Hoe zit dat nu als het gaat om geloven? Zijn we daarin zelfredzaam, of moet iemand ons redden?

In zondag 3 gaat het er over dat de mens zondaar is. Toch proberen we nogal eens, net als Adam, onze schuld af te schuiven. Zondag 4 gaat op drie 'afschuif-argumenten' in. Ze hebben te maken met de vraag of God wel het 'recht' heeft om ons te straffen.

De eerste bedenking is: is God wel eerlijk? Vraagt God niet iets van de mens wat de mens Hem niet kan geven? (Vraag en antwoord 9)

De tweede bedenking is: God is toch liefde, hoe kan Hij dan zo straffen? (V&A 10)

De derde bedenking is: God is toch barmhartig, dan kan Hij de zonde toch wel door de vingers zien? (V&A 11)

Wat de Catechismus wil doen, is vooruitwerken op dat wat komen gaat. Ze wil ons bij de hand nemen, en bij Christus brengen. Dat zal in de zondagen hierna duidelijk worden. In zondag 4 probeert de Catechismus eigenlijk alle 'krukken' waarmee we onszelf overeind houden, ons uit handen te nemen. We hebben niets waarmee we bij God aan kunnen komen. Geen goede werken (zondag 3). Maar we kunnen ook niet denken dat God ten onrechte straft.

Over de eerste bedenking: God is wel degelijk eerlijk! We kunnen nu niet meer leven zoals God dat van ons vraagt, maar Adam en Eva konden dat wél. Zij zijn onze voorouders. Zij gingen ons voor in het kiezen voor de zonde. Zij vertegenwoordigden ons, zoals koning Willem-Alexander Nederland vertegenwoordigt. Wij zijn verbonden met hen, en zo ook 'verbonden' met de zonde.

Over de tweede bedenking: God is liefde, maar niet alleen liefde. Hij heeft lief, maar als Zijn liefde niet beantwoord wordt, dan 'toorn' Hij. Hij toorn, opdat de mens God lief gaat krijgen. Maar die toorn, die boosheid komt op uit Zijn liefde. Gods liefde is daarin heilige liefde: Hij heeft veel meer lief dan wij ooit kunnen (Hosea 11). God blijft ons liefhebben, ook al toornt Hij.

Over de derde bedenking: God is barmhartig, maar ook rechtvaardig. Het is niet zo alsof God de zonde door de vingers ziet. Er moet betaald worden voor de straf, dat is rechtvaardig. God laat Zijn barmhartigheid zien doordat (1) Iemand anders kan betalen en (2) Hij Zijn eigen Zoon stuurt als Verlosser. **Wij kunnen zelf niet betalen, we zijn niet zelfredzaam, maar hebben een Redder nodig.** Dat is Jezus Christus. Hij redt ons van de straf, en geeft ons het leven.

Vragen

Vragen voor volwassenen:

- *De mens wil graag 'zelfredzaam' zijn, zijn eigen boontjes doppen, ook als het gaat om de relatie tussen God en mens. Wat merkt u daarvan in uw eigen leven?*
- *God vraagt geloof. Dat is het vertrouwen enkel en alleen in Hem stellen. Dat vraagt overgave. Durft u het aan om zo op een Ander te vertrouwen?*
- *God ziet de zonde niet door de vingers, maar geeft wel een Redder. Redt u uzelf, of redt de Redder u?*

Vragen voor jongeren:

- *'Geloof in Jezus en het is genoeg.' Geloof jij dat, of heb je het gevoel dat je toch zelf ook nog wat moet doen?*
- *God is liefde. Dat is waar. Maar Zijn toorn (boosheid) komt op uit Zijn liefde. Als mensen niet gehoorzamen, dan toornt God. Geloof jij in alleen 'God is liefde' of ook in een God die boos kan worden? Waarom?*
- *In de Bijbel staat dat Jezus kwam als Redder voor zondaren. Geloof jij dat Jezus jou gered heeft?*

Vragen voor kinderen:

- *Jezus belooft dat Hij iedereen zal redden die in Hem gelooft. Geloof jij al in Jezus? Waarom?*