

Wat wil de catechismus ons leren?

De Heidelbergse catechismus heeft in de zondagen 2 t/m 4 onze nood laten zien. Wij zijn echt zondaars, daar komen we niet onderuit. Nu de noodsituatie bekend is, kunnen we na gaan denken over de reddingsoperatie. Dat gaat de catechismus in zondag 5 en 6 doen. De vragen waarop we een antwoord krijgen zijn: *hoe kunnen we gered worden en wie is onze redder?*

Speciaal voor **jongeren**: zie hieronder de denklijn van de catechismus:

1. Wereldwijd ervaren mensen ellende, pijn, tekort en schuld.
2. Met schuld en tekorten blijkt moeilijk te leven zijn.
3. Daarom is er een wereldwijde zoektocht naar verlossing.
4. De meeste gekozen weg is: jezelf verlossen.
5. Het christelijk geloof zegt: alleen Jezus verlost.
6. Maar waarom en hoe verlost Jezus?
7. De grootste schuld is die ten opzichte van God.
8. Bij elke poging om die schuld zelf te 'betalen' blijft de vraag: wanneer heb je genoeg 'betaald'?
9. Als jezelf verlossen niet lukt, moet iemand anders helpen: een bemiddelaar.
10. Aan welke vereisten moet zo'n bemiddelaar voldoen?
11. De vereisten voor een bemiddelaar tussen God en ons zijn:
 - Vrije toegang tot God → *dus God*
 - Eeuwige straf kunnen dragen → *dus God*
 - Vrije toegang tot mensen → *dus mens*
12. Conclusie: een bemiddelaar moet tegelijk God en mens zijn.
13. Precies zo'n Middelaar is Jezus Christus.

Dus daarom Jezus!

Wat de catechismus hier doet, is Jezus aanwijzen als onze Verlosser. Hij is echt mens, dus kan de straf van ons (mensen) dragen. Tegelijk is Hij echt God, Hij kán de straf dus ook dragen. God belooft in de Bijbel een Verlosser. Die is ook gekomen: Zijn eigen Zoon. Het is van het grootste belang om in deze Redder te geloven. Anders verandert er niets aan uw/jouw noodsituatie!

Vragen om over door te spreken:

Voor ouder(s)/(en):

- Bent u het eens met de stelling dat een mens zelf niet kan betalen voor zijn zonde? Kunnen wij daarom zelf bijdragen aan de verlossing, of niet?
- Christus moest ook echt God zijn. Waarin ziet u vooral dat Christus ook God is?
- De catechismus wijst ons Jezus aan als onze Verlosser. Is Hij dat ook voor u?
- Waarin bestaat voor u de zegen van het Heilig Avondmaal?

Voor jongeren:

- Waarin zie jij naar voren komen dat Jezus echt mens was? Helpt jou dat in jou geloof?
- Ben jij het eens met de redenering in het tekstvak (hierboven)?
- We zien de zegen van God in dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft. Zie jij dat ook als zegen?
- Zie je ook iets van die zegen terugkomen in het Heilig Avondmaal?

Voor kinderen:

- Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij speciaal naar de aarde kwam. Hij komt om ons te redden. Vind jij dat ook bijzonder?

Is Jezus uit beeld?

Het lijkt wel alsof we in ons geloof vaak meer beleven aan God (Hij zorgt, Hij is erbij) dan aan Jezus (Hij red en verlost van zonde).

- Herkent u dat bij uzelf?
- Hoe zou u dat kunnen veranderen?