

Samenvatting van de preek:

Gebeurt alles op deze wereld vanuit toeval, of bestaat er zoiets als 'leiding'? Als je van toeval uitgaat, lijkt het bestaan op deze wereld zinloos. Geloof je in leiding, dan krijgt je leven 'zin'.

De Heidelbergse Catechismus geeft twee antwoorden op de vraag hoe God met ons, mensen, verbonden is. Allereerst doordat Hij Schepper is (achterom kijken). Ten tweede dat Hij door Jezus Christus, onze Vader is (vooruit kijken).

1. Achterom kijken. We kijken met de HC achterom en zien en geloven dat God deze wereld geschapen heeft. Wat betekent dat voor ons?

- God staat aan het begin. Ons leven komt vooruit vanuit God. God heeft ons gemaakt. God staat aan het begin van het leven, van elk leven.

- God heeft het leven gewild. Het bestaan van (ons) leven is geen samenloop van kansen en toevalligheden. God wilde leven. Daarom schiep Hij leven. Zoals God aan het begin van uw/jouw leven staat, zo heeft Hij uw/jouw leven ook gewild.

2. Vooruit kijken. We belijden met de HC dat God ook onze Vader is. Hij draagt zorg voor Zijn schepping, dus ook voor jou! Hoe weet ik dat? Dankzij Christus, Gods Zoon. Hij verbindt ons door Zijn leven, lijden, sterven en opstaan aan God de Vader. God is Schepper en Verlosser (Jes.45:15-19). Hij verlost ons door Jezus' werk van onze zonde. Door Zijn bloed ontstaat er een onverbreekelijke 'bloedband' tussen God en mens. Als wij in Jezus geloven, mogen wij de Vader van onze Heere Jezus, onze Vader noemen. Dan weten we: Hij, mijn Vader, laat mij nooit los, wat mij ook overkomen zal.

Je kunt het moeilijk hebben met je zelfbeeld. 'Mag ik er wel zijn? Mag ik zijn wie ik ben?' God laat ons door Jezus zien: u/jij, je bent de moeite waard! Dat is niet vanzelfsprekend (wij zijn immers zondige mensen), maar blijkt uit het sterven van Christus. Daarin zien we Gods liefde voor ons!

3. Rond kijken. We kijken tenslotte ook om ons heen. Het leven is, ook als gelovige, lang niet altijd makkelijk. De duisternis intens, de dalen diep. Kijk op die momenten naar God, naar Jezus. Hij kwam naar deze aarde, voor u en jou. Het leven krijgt dan zin en perspectief. Er is een Schepper die door de Verlosser ook mijn Vader wil zijn. Hij draagt en beschermt. Zo is er niets dat ons kan scheiden van de liefde van God, in Jezus Christus, onze Heere (Rom.8:39).

Zondag 9 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 26

Wat bedoel je met de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Antwoord

Dat de Vader van onze Here Jezus Christus, Die alle dingen heeft geschapen, onderhoudt en regeert, om Jezus' wil mijn God en Vader is.

Vraag 26/7

Wat betekent dit?

Antwoord

Dat God voor mij zorgt als een Vader. Hij voorziet in alles in mijn leven en keert zelfs het kwade ten goede. Daarom vertrouw ik me helemaal aan Hem toe.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Als u om u heen kijkt, gelooft u dan in toeval of in leiding?
 - o Heeft uw leven zin? Wat is de rol van geloof als het gaat om hoe 'zinvol' uw leven is?
 - o Door Christus mogen wij God onze Vader noemen. Spreekt u God aan als Vader? Waarom wel/niet?
- Voor jongeren:
 - o God is jouw Schepper. Hij staat aan het begin van jouw leven en heeft jouw leven gewild. Wat gaat er door je heen als je dit leest?
 - o God is jouw Vader. Door Jezus' lijden en sterven mogen we Zijn kinderen zijn. Wat betekent het voor jou dat God jouw Vader wil zijn?
 - o Voor God ben jij bijzonder! Hij heeft Zijn Zoon gestuurd om jou te redden! Merk je er iets van dat jij bijzonder bent voor God?
- Voor kinderen:
 - o God heeft jou gemaakt. Vind jij dat ook bijzonder?
 - o Jij bent vast wel op iets heel zuinig. Dat bewaar je goed. Wist je dat God ook heel zuinig is op jou? Hij bewaart jou en zal goed voor je zorgen.