



Bron van liefde, licht en leven (wijs: wat de toekomst brengen moge)

1. Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Stromen van zegen

1. Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z' ons voortdurend, o Heer.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Breng dank aan de Eeuwige

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond. (2x)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x)
Breng dank.

1. God *heb ik* lief; want *die getrouwe* HEER
Hooft *mijne* stem, mijn *smekingen*, mijn klagen;
Hij *neigt Zijn* oor, 'k roep *tot Hem*, al mijn dagen;
Hij *schent* mij hulp, Hij *redt* mij *keer op keer*.

2. Ik *lag* gekneld in *banden van den* dood,
Daar *d' angst der* hel mij *allen troost deed* missen;
Ik *was* benauwd, *omringd door* droefenissen;
Maar *riep den* HEER dus *aan in al mijn* nood:

11. Ik *zal met* vreugd in 't *huis des* HEEREN gaan,
Om *daar met* lof Uw *groten naam te* danken.
Jeruzalem, gij *hoort die blijde* klanken:
Elk *heff' met* mij den *lof des* HEEREN aan!

K 'k Zal Uw liefde immer loven (wijs: vreugde, vreugde, louter vreugde)

1. 'k Zal Uw liefde immer loven,
U daald' van de hemel af.
Vaders hand, vol mededogen,
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren,
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren,
dank Heer voor Uw liefdedaad.

2. Dank Heer voor dit nieuwe leven,
voor Uw liefde eindloos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard o Heer.
Ja het zonlicht moge dalen,
't lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.

Zegen ons Algoede (indien mogelijk staande)

1. Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.