



Door de wereld gaat een woord

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

2. Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

3. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Eens zal op de grote morgen

1. Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de Rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

2. Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Eens als de bazuinen klinken

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.
2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
3. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed.

Psalm 122: 1 & Psalm 116: 11

1. Ik *ben verblijd*, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "*Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij.*"
*Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.*
11. Ik *zal met vreugd* in 't huis des *HEEREN* gaan,
Om *daar met lof* Uw *groten naam te danken.*
*Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!*

Lichtstad met Uw paarden poorten

1. Lichtstad met uw paarden poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
3. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem