

## Met hart en ziel!

---

Kennis van God en kennis van de Bijbel is belangrijk. Toch verandert een mens niet door kennis alleen. Dat is in het gewone leven al zo. Weten dat het ongezond is om te veel fastfood te eten, is niet genoeg om de gewoonte te veranderen om elke week een paar keer bij de



McDonald's langs te gaan. Daar is een passie voor nodig: de wil en het verlangen om gezonder te worden. Misschien kun je zelfs zeggen: er is een gezonde dosis zelfrespect voor nodig. 'Ik ben het waard om beter te eten!' En dan nog kan het moeilijk zijn om de ene gewoonte af te leren en een andere – betere – te ontwikkelen.

Zo is het ook in het geloof. Kennis van God is nodig, maar op zich niet genoeg om te veranderen. In de Bijbelse betekenis van het woord 'kennis' zit dat al besloten. Daar betekent kennis van God niet alleen dat je dingen over Hem weet, maar vooral dat je Hemzelf kent! God kennen is in feite hetzelfde als Hem liefhebben!

Dan pas gaat een mens veranderen. Als hij, door de Heilige Geest, gedreven wordt tot God's liefde en passie heeft om oude gewoonten kritisch onder ogen te zien en nieuwe gewoonten te ontwikkelen.

Op verschillende momenten zullen hier dit seizoen bij stilstaan, onder het thema:

### Met hart en Ziel!

#### *Diaconaal project*

Als gemeente zijn we ook geroepen om om te zien naar anderen. Dit jaar willen we in het bijzonder het werk van Mercy Ships steunen. Zij brengen hoop en genezing aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Lees meer over dit doel op [www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl](http://www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl).

## Huisbezoek. Wat en waarom?

---

Heeft u en heb jij wel eens nagedacht over de vraag waarom er eigenlijk huisbezoeken plaatsvinden? Misschien roept het direct iets positiefs bij u op, maar misschien ook minder positieve gedachten.

Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de spreekwoordelijke 'vinger aan de pols' te houden en om te 'onderzoeken' hoe het geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met 'we' worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar u/jij terecht kunt met vragen.

Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als buiten de kerk!

Natuurlijk mag u/je het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.

Een hartelijke groet van uw ouderlingen en bezoekbroeders en we zien uit naar mooie ontmoetingen,

Dhr. D. van Os

Ronald Reijersen van Buuren

Gert van Dieren

Laurens den Oudsten

Rijk Simons

Edwin de Heus

Wessel Bassa

## Achtergrondinformatie bij Deuteronomium 6:1-9

God wil dat we Hem dienen met héél ons bestaan, op alle terreinen van ons leven. Dat wordt misschien wel nergens duidelijker dan in Deuteronomium 6:1-9. Dat is het bekende gedeelte waarin de opdracht om zich aan Gods geboden te houden als volgt wordt samengevat: 'Daarom zult u de HEERE, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.'

## Deuteronomium 6:1-9

---

### *Bevel om zich aan de geboden van God te houden*

- 1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen,
- 2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden.
- 3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaders, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloedig van melk en honing.
- 4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
- 5 *Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.*
- 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
- 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
- 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
- 9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

### *Wist je dat...*

Wist je dat Deuteronomium een Grieks woord is dat "tweede wet" betekent? Dit Bijbelboek heeft deze naam gekregen omdat het eigenlijk een 'herhaling' is van de eerste wet, die in het Bijbelboek Exodus staat.

## Om verder door te spreken

---

- Wat spreekt u/jou aan in het gelezen Bijbelgedeelte en welke vragen roept het op?

### **Volwassenen:**

- God kennen is niet iets dat je alleen met je hoofd doet, maar ook met je hart en ziel. God kennen is niet alleen iets van Hem weten, maar Hem ook liefhebben. Herkent u iets van de liefde voor God in uw leven?
- Hoe krijgt het liefhebben van God vorm in uw leven van elke dag?

### **Jongeren:**

- We zeggen wel eens: 'liefde moet van twee kanten komen'. God laat Zijn liefde voor jou zien in wat Jezus voor jou over had en heeft. Wat is jouw antwoord op Gods liefde?
- In vers 6-9 lees je een aantal opdrachten voor Israël om God en Zijn liefde niet te vergeten. Hoe zorg jij ervoor dat jij God en Zijn liefde voor jou niet vergeet?

### **Kinderen**

- Je kunt van heel veel mensen houden, maar ook van God. Houd jij van God? Waarom?