

Samenvatting van de preek:

'Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.' Woorden van de rijdende rechter. Hij komt ter plekke kijken en geeft later zijn bindende uitspraak. Er wordt een oordeel geveld.

Zowel in Oude als Nieuwe Testament lezen we over het oordeel van God. In het OT is het oordeel van God het oordeel over de heidenvolken. Zij hebben zich niet bij Israël hebben aangesloten, maar hebben het vernederd en aangevallen. Op 'de dag van de HEERE' maakt God scheiding tussen Israël en de volken. Tussen hen die Hem dienen, en hen die Hem niet dienen.

In het NT heeft het oordeel van God betrekken op alle mensen. Het vindt plaats als Jezus terugkomt naar de aarde. Dan zullen zij die in God geloven, bij God mogen zijn, altijd. Hemels! Zij die zonder God geleefd hebben, zullen naar de plek-zonder-God gaan, de hel.

Er kan van alles door ons hoofd gaan als het gaat over het laatste oordeel. De Catechismus legt de nadruk op de troost van dit oordeel. We mogen getroost zijn door de wetenschap dat God komt om recht te doen. Er is veel onrecht in de wereld, ook onrecht waar wij mee te maken krijgen. God zal ooit recht spreken.

Naast de troost is er ook ernst: wij zijn geen toeschouwers in het oordeel. Wij worden zelf geoordeeld. God kent ons, Hij zal recht spreken over ons leven. Dat kan angst inboezemen: ik leef toch niet 'recht' voor God? Hoe moet dat dan ooit goed komen als God over mijn leven gaat oordelen? Ik kom tekort... Wij mensen hebben God buiten de deur gezet, wat nu als God terug komt om recht te spreken?

Wij staan schuldig tegenover God. Maar het wonder is dat de Onschuldige in onze plaats de straf heeft gedragen. Het oordeel over ons leven is: schuldig. Maar God geeft een Redder: Jezus!

En wat blijkt dan? De Rechter die straks komen zal om te oordelen, is al eerder op aarde geweest. De Rechter was en is ook de Redder. De Rechter zelf draagt de straf. En zo is er redding, door het oordeel heen.

Dat geeft verwachting: als Jezus terugkomt om te oordelen, ontmoeten we geen vreemde, maar ontmoeten we door het geloof onze Redder (Joh.3:18). Die dan ook de Rechter zal zijn.

Als je gelooft in Hem, ben je vrijgesproken door de Redder, en zul je vrijgesproken worden door de Rechter. Want Rechter en Redder zijn één: Jezus. Dat is pas echt een troost!

Door de Zoon hebben Zijn kinderen toegang tot de Vader. Wat een dag zal het zijn als we de Vader mogen zien! Nu kun je er naar verlangen. Straks zal het door de Redder werkelijkheid worden.

We mogen nu al leven vanuit de vrijspraak. In de vaste hoop op heerlijkheid.

Zondag 19 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

*Vraag 52: Welke troost geeft het je dat je weet dat Jezus eenmaal wederkomt om de levenden en de doden te oordelen?*

Antwoord: Ik verwacht Hem uit de hemel als Rechter, Die zelf werd veroordeeld en mijn straf heeft gedragen. Dan zal Hij zijn vijanden eeuwig straffen, maar mij en alle uitverkorenen in zijn heerlijkheid opnemen.

Vragen:

- Voor volwassenen:
  - o Heeft u te maken (gehad) met onrecht in uw leven? Hoe gaat u daar mee om?
  - o Jezus komt terug en zal ons leven dan oordelen. Wat roept deze zin bij u op?
  - o De Rechter is ook de Redder. Welke troost geeft deze gedachte? Roept dit ook verlangen op?
- Voor jongeren:
  - o Verlang je naar dat moment waarop God recht zal spreken over al het onrecht dat in de wereld (ook in jouw leven) gebeurt?
  - o Christus' wederkomst geeft troost, maar heeft ook een ernstige kant in zich. Herken je iets van beide kanten? Hoe ga je om met de ernst van het oordeel?
- Voor kinderen:
  - o Ken je een psalm of een liedje dat gaat over Jezus wederkomst? Zing het eens met elkaar.