

Samenvatting van de preek:

Hoe ziet uw/jouw toekomst eruit?

Als je jong bent maak je plannen, en kijk je vooral vooruit. Als je ouder bent ligt een groot deel van je leven achter je. Waar hoop je dan nog op?

In de maatschappij wordt lang niet altijd met vreugde naar de toekomst gekeken: we maken ons zorgen over wereldvrede, voedselverdeling, het klimaat, over onze baan, geld, pensioen. Waar gaat het heen met deze wereld?

Welke toekomst verwachten wij? Petrus schrijft daarover in zijn tweede brief. Maar ook de catechismus geeft daar een antwoord op, en dat heeft ook alles te maken met hoe we het Heilig Avondmaal vieren.

In 2 Petrus 3 schrijft Petrus over de toekomst. Wat als eerste opvalt is dat er altijd al mensen zijn geweest die zich af hebben gevraagd waar de wederkomst blijft: 'zal Christus ooit terug komen?' Petrus laat ons dan zien dat niet wij op God wachten, maar dat juist God op mensen wacht. Het is zijn geduld met mensen dat Jezus nog niet terug gekomen is. De tijd waarin we leven is een tijd waarin we opgeroepen worden om ons te bekeren tot God en naar Hem toe te vluchten.

Als Petrus schrijft over hoe de wederkomst zal zijn, dan gebruikt hij een ernstig beeld. Planeten, sterren zon en maan zullen verdwijnen en de aarde zal met vuur verbranden. Dat geeft de ernst van de wederkomst aan. Het vuur is nodig om de zonde uit de aarde te branden. Er is een radicaal verschil tussen de huidige aarde en de nieuwe aarde.

Hoe kun je hier nu met vreugde naar uitzien? De vreugde zit niet in het vuur maar juist hierin, dat na het vuur er een nieuwe hemel en aarde zullen zijn. Een wereld vol vrede en gerechtigheid, zonder angst, pijn en kwaad. Een wereld die vol kennis van God is (Jesaja 11:9). Naar zo'n wereld kun je verlangen. Iets van dat verlangen, van die vreugde, proeven we al in het avondmaal. De vreugde van vergeving, van de nabijheid van God ervaren. Dat maakt het avondmaal een beetje hemel op aarde.

De catechismus schrijft twee keer over troost: de troost van de opstanding en van het eeuwige leven. De troost van de opstanding is dat niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam in de hemel zal zijn. Het lichaam zal opstaan bij Jezus' wederkomst. Dan zal het een verheerlijkt lichaam zijn, het lijkt op Jezus' lichaam.

De troost van het eeuwige leven is dat je nu al iets ervaren mag van de vreugde ervan. Niet alleen straks, maar dus ook nu. Eeuwig leven is geen eeuwige kerkdienst, of eeuwig avondmaal vieren. Wat de kerkdienst en het avondmaal zo bijzonder maken, is de aanwezigheid van God. Dat is het ook wat de hemel tot hemel maakt. Eeuwig leven is leven bij God, in Zijn ruimte. Het 'hemelse' daaraan is dat God mij kent, en ik Hem.

Dat geeft nu al vreugde, omdat we nu al iets ervaren mogen van Gods aanwezigheid in ons leven. Dat geeft ons nu kracht, hoop en rust. Maar dat vervuld ons ook van het verlangen naar de vreugde van Gods totale aanwezigheid in ons leven, straks in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Zondag 22 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 57: Welke troost geeft het je dat we geloven dat ons lichaam eenmaal zal opstaan?

Antwoord: Als ik sterf is mijn ziel direct bij Jezus in de hemel. Bij de wederkomst staat mijn lichaam op uit het graf. Het zal dan net zo

heerlijk worden als het lichaam van Jezus. Dan mag ik helemaal en voor eeuwig bij Hem zijn.

Vraag 58: Welke troost put je uit het artikel over het eeuwige leven?

Nu als voel ik in mijn hart een begin van de eeuwige vreugde, die ik na dit leven volmaakt zal ontvangen. Het is de vreugde om God eeuwig te prijzen.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Hoe kijkt u naar de toekomst?
 - o Herkent u iets van de troost waar de catechismus over schrijft?
 - o Ervaart u nu al iets van die eeuwige vreugde waar de catechismus over schrijft? Hoe?
- Voor jongeren:
 - o Hoe zie jij de toekomst? Hoe ga je om met mensen die de toekomst van deze wereld somber inzien?

- Petrus schrijft dat de wereld met vuur zal vergaan. Wat doet dat met jou? Waarom is dat vuur nodig?
- Lukt het je om met vreugde uit te zien naar Jezus' wederkomst? Waarom wel/ niet?
- Voor kinderen:
 - Hoe denk jij dat het zal zijn als Jezus terugkomt? Zie je er naar uit?