



Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'Uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Psalm 150: 1 en 3

1. Looft God, *looft Zijn naam alom;*
Looft Hem *in Zijn heiligdom;*
Looft des *HEEREN* grote macht,
In den *hemel* *Zijner* kracht;
Looft Hem, *om Zijn mogendheden,*
Looft Hem, *naar zo menig* blijk
Van Zijn *heerlijk koninkrijk,*
Voor Zijn *troon en hier beneden*

3. Looft God, *naar Zijn hoog bevel,*
Met het *klinkend cimbel* spel;
Looft Hem, *op het schel* metaal
Van de *vrolijke cimbaal;*
Looft den *HEER;* *elk moet Hem* eren,
Al wat *geest en adem* heeft;
Looft den *HEER,* *die eeuwig* leeft;
Looft *verheugd den HEER* der heren!

Majesteit

Majesteit, groot is Zijn majesteit.
Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijne leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt Zijn Zoon
Zijn heerschappij.

Dus verhoog, maak eeuwig groot.
De naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof.
Aan Jezus, de koning.

Majesteit, groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood werd Hij verhoogd.
Jezus regeert!

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien,
Hallelu halleluja.

Refrein:
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken wordt,
Hallelu, halleluja.

Refrein

Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
Hallelu, halleluja.

Refrein

Wat de toekomst brenge moge (indien mogelijk staande)

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister als ik in de Hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.