

Kom, doe mee!

Ergens bij horen is erg belangrijk. Het is dan wel de vraag: waar wil ik eigenlijk bij horen? Daarin hebben we de keuze: er zijn genoeg groepen of organisaties waar we uit kunnen kiezen. Misschien denk je ook wel zo over de kerk: de gemeente is ook één van die vele groepen waar je je mee verbonden kunt voelen.



Toch ligt dat wel iets anders: de gemeente is niet maar 'toevallig' een groep waar je nu eenmaal wel of niet bij hoort. Wat dat betreft, is het net als bij een gezin. Zoals je bij je geboorte door bloedbanden verbonden wordt aan een gezin, word je bij je doop door een geestelijke band verbonden aan een kerkelijke gemeente – of je je daarvan nu bewust bent of niet. God beschouwt je als onderdeel van een gemeente waarmee Hij een speciale band heeft. We noemen dat 'het verbond van God'. Dat sluit Hij weliswaar met individuen, maar niet met individuen los van elkaar. Samen vormen we de gemeente van God.

Dat is een *voorrecht*: je maakt deel uit van een gemeente waaraan God zijn beloften verbindt.

Dat geeft een *verplichting*: je kunt maar niet aan de zijlijn gaan staan en afwachten of de gemeente dingen doet die je wel of niet leuk vindt. Je hebt de verantwoordelijkheid om zelf mee te bouwen aan de gemeente.

Op verschillende momenten zullen hier dit seizoen bij stilstaan, onder het thema:

Kom, doe mee!

Diaconaal project

We zamelen dit jaar geld in voor het project Chiyembekezo. Vanuit de kerk in Mozambique zetten 100-en vrijwilligers zich in om vanuit Bijbelse normen en waarden voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen.

Huisbezoek. Wat en waarom?

Heeft u en heb jij wel eens nagedacht over de vraag waarom er eigenlijk huisbezoeken plaatsvinden? Misschien roept het direct iets positiefs bij u op, maar misschien ook minder positieve gedachten.

Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de spreekwoordelijke 'vinger aan de pols' te houden en om te 'onderzoeken' hoe het geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met 'we' worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar u/jij terecht kunt met vragen.

Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als buiten de kerk!

Natuurlijk mag u/je het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.

Een hartelijke groet van uw ouderlingen en bezoekbroeders en we zien uit naar mooie ontmoetingen,

Dhr. D. van Os

Ronald Reijersen van Buuren

Gert van Dieren

Adriaan Noteboom

Rijk Simons

Edwin de Heus

Wessel Bassa

Achtergrondinformatie bij Nehemia 2:11-20

Het volk Israël komt na de ballingschap weer terug in Jeruzalem. De herbouw van de stad gaat echter moeizaam (zie het boek Ezra). Nehemia mag van de koning in Babel naar Jeruzalem reizen om daar te helpen met de herbouw van de muur. In vers 11-15 inspecteert Nehemia de muur, en ziet dat die er slecht aan toe is. In vers 16-18 spreekt hij de leiders van het volk toe en roept hen op om samen de muur te herstellen. De mensen worden enthousiast. In vers 19 lezen we over spottende vijanden. Maar Nehemia geeft aan (vers 20): 'De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen.' In de herbouw van de muur vertrouwt Nehemia op God.

Nehemia 2:11-20

De eerste werkzaamheden

11. *Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen.*
12. *Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed.*
13. *Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.*
14. *Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat.*
15. *Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de Dalpoort binnen en ging terug.*
16. *En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld.*
17. *Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn.*
18. *En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed.*
19. *Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen?*
20. *Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.*

Wist je dat...

De naam Nehemia betekent: 'De HEERE heeft getroost'. Nehemia was voordat hij 'bouwer' werd, schenker van de koning. Een hoge functie aan het hof waarbij hij regelmatig met de koning in contact kwam. Bijzonder dat hij toch naar Jeruzalem wil om daar te helpen...!

Om verder door te spreken

- Wat spreekt u/jou aan in het gelezen Bijbelgedeelte en welke vragen roept het op?

Volwassenen:

- Stelt u zich voor dat u Nehemia was. Wat zouden zijn overwegingen zijn geweest om naar Jeruzalem te gaan (lees Neh.1:1-4)? Zou u vanuit het paleis in Babel naar Jeruzalem zijn gegaan? Waarom wel/niet?
- Nehemia zette zich in voor Jeruzalem. Hoe zou u zich in kunnen zetten voor de bouw van onze gemeente?
- Wat vormt voor u de kern van onze gemeente?

Jongeren:

- Ergens bij horen is belangrijk. Hoe belangrijk vind jij het om bij de kerk (in het algemeen) te horen? Wat vind je het belangrijkste aan de kerk?
- Hoe belangrijk vind je het om bij de gemeente Hagestein – Hoef en Haag te horen?
- Hoe zou jij omgaan met mensen die spotten met je geloof, zoals in het verhaal van Nehemia (vers 19)? Wat leer je van de reactie van Nehemia in vers 20?

Kinderen

- Als Nehemia in Jeruzalem komt, ligt de hele stad nog in puin. Maar Nehemia vertrouwt erop dat God hem zal helpen. Lukt het jou om te vertrouwen op de hulp van God als het moeilijk is?