

Goed om te horen!

Soms vertelt iemand je iets, en dan denk je: goed om te horen! De boodschap van die ander is erg handig of nuttig. Het is fijn dat die ander dat verteld heeft, het helpt jou.



Het thema voor het komende jaar is ook: 'goed om te horen!' In de kerk en als kerk hebben we een prachtige boodschap. Het is goed om die boodschap te horen.

We hebben als kerk de boodschap van God. Die boodschap lezen we in de Bijbel. Daar gaat het over God, hoe Hij vanuit liefde voor ons Zijn Zoon gezonden heeft. Jezus is onze Redder. Hij is ons houvast in een wereld waarin zoveel onzekerheid is. We mogen vertrouwen op Zijn prestatie in een wereld die van ons vraagt om zelf te presteren. Geweldig dat we zo'n boodschap hebben!



Ook al is het niet altijd 'leuk' om deze boodschap te horen. De Bijbel is ook heel scherp. Bijvoorbeeld over onze zonden en tekortkomingen.

Vaak horen we deze boodschap van anderen: zij vertellen ons de Bijbelverhalen en/of geven de uitleg van Gods Woord. Maar het is juist ook belangrijk dat we zelf de Bijbel lezen en dat leren toepassen in ons leven.

Op verschillende momenten zullen hier dit seizoen bij stilstaan, onder het thema:

Goed om te horen!

Diaconaal project

We zamelen dit jaar geld in voor Björn en Marlies van Veelen. Zij zijn een zendingsechtpaar op het eiland Java. Met onze bijdrage ondersteunen we hun zendingswerk.

Huisbezoek. Wat en waarom?

Heeft u en heb jij wel eens nagedacht over de vraag waarom er eigenlijk huisbezoeken plaatsvinden? Misschien roept het direct iets positiefs bij u op, maar misschien ook minder positieve gedachten.

Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de spreekwoordelijke 'vinger aan de pols' te houden en om te 'onderzoeken' hoe het geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met 'we' worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar u/jij terecht kunt met vragen.

Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als buiten de kerk!

Natuurlijk mag u/je het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.

Een hartelijke groet van uw ouderlingen en bezoekbroeders en we zien uit naar mooie ontmoetingen,

Gert van Dieren
Adriaan Noteboom
Wessel Bassa
Edwin de Heus
Rijk Simons

Achtergrondinformatie bij Martha, Maria en Lazarus

We lezen dat Jezus op zijn rondreis door Israël, aankomt in een dorp (waarschijnlijk Bethanië (Johannes 12:1)). Jezus wordt uitgenodigd door Martha en er ontstaat een bijzondere band tussen Jezus, Martha, haar zus Maria en broer Lazarus. We lezen nog meer over deze familie in Johannes 11, waar Lazarus ziek is en sterft, maar door Jezus wordt opgewekt. In Johannes 12 is het Maria die Jezus zalft met kostbare narduszalf. Deze zalf werd geïmporteerd uit India (en was daardoor erg waardevol) en werd vaak gebruikt bij begrafenissen. Maria's broer (Lazarus) is net opgestaan uit de dood, maar ze zalft Jezus omdat ze weet dat Hij straks Zelf zal gaan sterven.

Lukas 10: 38-42

Martha en Maria

38. *Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.*
39. *En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.*
40. *Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn*
- zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.*
41. *Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.*
42. *Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.*
-

Maria heeft een mooie luisterhouding: aan de voeten van Jezus. Het is de houding van een leerling (lees Handelingen 22:3 maar eens). Maria heeft op dat moment de juiste prioriteit: luisteren. Martha is bezig met het bedienen van Jezus. Op zich goed, maar als ze Jezus aanspreekt op het gedrag van haar zus, laat Jezus merken dat Martha haar prioriteiten niet op orde heeft: Maria heeft het goede deel uitgekozen. Luisteren.

Goed om te horen!

Om verder door te spreken

- Wat spreekt u/jou aan in het gelezen Bijbelgedeelte en welke vragen roept het op?

Volwassenen:

- Martha moet leren dat haar prioriteit op dat moment niet de beste is. Herkent u dat gevoel? Hoe gaat u daarmee om?
- Als Jezus spreekt, zit Maria aan Zijn voeten, een 'leerling-houding'. Wat is uw houding als Jezus spreekt (als de Bijbel open gaat)?
- Wat vormt voor u het 'goede nieuws' van de Bijbel, waarvan u zegt: 'goed om te horen'?

Jongeren:

- Maria zit aan de voeten van Jezus. Dat is een houding van een leerling. Ben jij een leerling van Jezus? Hoe ben je dat, of hoe kun je dat worden?
- Heeft het luisteren naar Jezus voor jou prioriteit? En als je naar Jezus woorden luistert, wat voor gewicht hebben Zijn woorden (de Bijbel) dan? Luister (gehoorzaam) je ook?

Kinderen

- Wat vind je een mooie geschiedenis in de Bijbel, die je graag aan anderen zou willen vertellen? Waarom?