

Liederen Eerste Pinksterdag



Weerklank 198: 1 en 4

1. Ja, de trooster is gekomen!
Jezus ging van d'aarde heen;
Hij werd van ons opgenomen,
maar Hij liet ons niet alleen.
De beloofde werd gezonden,
en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend keer op keer
zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest;
loof en dank de Heilige Geest!

4. Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade en gebed,
leer ons leven in uwe klaarheid,
U hebt ons in 't licht gezet!
Leer ons 'Abba, Vader!' bidden,
zeggen: 'Jezus is de Heer',
geven U in alles eer;
blijf toch immer in ons midden
en vervul ons leven meer,
met uw kracht en met uw eer.

Weerklank 206: 1 en 2

(Op de wijs van psalm 66 en 118)

1. Verhef, verhef uw lofgezangen,
uw danklied, christen, stijg omhoog!
De kerk heeft 's Vaders Geest ontvangen,
Hij daalde neer voor ieders oog.
In vuurtong, wind en vreemde talen
erkennen wij Gods grote trouw,
daar Hij de Geest liet nederdalen,
de Trooster, die Hij zenden zou.

2. De verste landen zelfs getuigen:
hier werkt, hier spreekt Gods majesteit,
waar volken zich aanbiddend buigen
voor Jezus' macht en heerlijkheid.
Hij leeft en heerst als aller Koning,
verspreidt zijn Koninkrijk alom:
Hij maakt bij alle volken woning,
maakt harten tot zijn heiligdom.