

Samenvatting van de preek:

De catechismus betreft het tiende gebod op onze motieven: aan de ene kant kent een gelovige verlangens naar de zonde, aan de andere kant verlangt hij om God te dienen. Dat levert strijd op. Onze oude mens moet sterven, en met onze nieuwe mens streven we naar het dienen van God.

Begeren. Het tiende gebod gaat over begeren. De catechismus betreft dat tiende gebod op de eerste negen geboden, en vraagt naar onze 'wil'. Aan de buitenkant kunnen we soms een goed christen zijn/lijken. Maar hoe zit het in ons hart (onze wil/begeertes/verlangens)? Soms gaat het uiterlijk houden van de geboden van God voor ons gevoel redelijk. Maar merken we dat er in ons hart nog van allerlei zonde leeft. Zondige verlangens, om de geboden van God niet te houden. Dat levert strijd op: als gelovige wil je juist ook naar de wil van God leven.

Strijd. Zou dat niet veel makkelijker moeten gaan? Dat als je Jezus aanneemt als je Verlosser, je geen zonde meer doet? We merken dat we zondaar blijven. Niemand kan de wet van God volmaakt houden. Als je in Jezus gelooft verandert er wel degelijk wat: je zonden zijn vergeven, je leeft verbonden met God. Tegelijk merk je dat je niet los bent van de aantrekkingskracht van de zonde. Paulus schrijft dat de oude mens sterft, en de nieuwe mens opstaat met Christus. Dat is een levenslang proces. We laten de zonde liggen, en richten ons op God. We leren ons leven lang dat én hoe we God gehoorzamen moeten. Onze basis ligt in de genade die Jezus ons geeft, daar vanuit zoeken we God te gehoorzamen. Hoewel we de wet niet volkomen kunnen houden, kunnen we niet zonder haar: ze laat ons zien hoe God wil dat we Hem gehoorzamen.

Heilige Geest. In het leven met God is de Heilige Geest onmisbaar. Hij verbindt ons aan de genade van Christus, en werkt zo in ons dat we gaan gehoorzamen. God dienen is het werk van de Geest, én van ons. Hij doet het ons ons, maar wij moeten het ook doen. De wet leert ons steeds hoe zondig we zijn, en dat we Jezus nodig hebben. En het brengt ons bij het gebed om de Heilige Geest: dat Hij ons helpt. Zo groeien we tot Gods eer. Tot het moment dat we Hem volmaakt dienen, Die ons volmaakt heeft liefgehad, bij Jezus' wederkomst.

Zondag 44 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 113: Wat eist het tiende gebod van ons?

Antwoord: Dat geen enkele gedachte tegen de geboden van God in ons opkomt. Dat we de zonde haten en gerechtigheid liefhebben.

Vraag 114: Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden?

Antwoord: Nee; al leven we zo heilig mogelijk, dan staan we nog maar aan het begin van een gehoorzaam leven. Toch verlangen we er wel intens naar om in overeenstemming met al Gods geboden te leven.

Vraag 115: Waarom laat God de Tien Geboden zo scherp prediken, als we ze toch niet kunnen houden?

Antwoord: Ten eerste om ons daardoor onze zondige aard steeds beter te doen kennen. Dan verlangen we des te meer naar de vergeving in Christus. Ten tweede spoort God ons daardoor aan om te bidden om de Heilige Geest, Die ons steeds meer vernieuwt naar zijn beeld. Na dit leven zullen we volmaakt zijn.

**114. Een klein begin(sel) van nieuwe gehoorzaamheid*

Als gelovigen brengen we helaas maar weinig van het dienen van God terecht. Daarover hebben we verdriet. Tegelijk kent God ons verlangen, namelijk dat we Hem zo graag willen dienen. Dat is een troost en... een stimulans.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Kunt u voor uzelf de strijd tussen wat u wilt en wat God wil, concreet maken? Op welke terreinen van het leven speelt die strijd zich af?
 - o We kunnen de Heilige Geest bedroeven. Dan trekt Hij zich terug, en komt het leven tot eer van God niet of minder tot bloei. Herkent u dat gevoel? Hoe ging u daar mee om? (Lees Gal.5:25)
 - o 'Als ik God niet gehoorzaam, kan ik altijd terugvallen op het werk van Jezus'. Klopt dat? Herkenbaar?
- Voor jongeren:
 - o Merk jij wel eens dat het voor je gevoel lastig is om Jezus te volgen? Bij welke onderwerpen/keuzes merk je dat vooral. Hoe zou de Heilige Geest je kunnen helpen?
 - o Deze preek ging voor een groot deel over waarom de wet toch belangrijk is. Wat zou jij iemand antwoorden die zegt: 'we hebben de wet niet nodig, we hebben Jezus toch?'
 - o Je kunt jezelf afsluiten voor het werk van de Heilige Geest. Doe jij dat wel eens? Wanneer?
- Voor kinderen:
 - o Als je gelooft, verlang je naar God. Toch blijf je ook verlangen naar dingen die niet goed zijn. Naar welke dingen kun je beter niet verlangen? En hoe kun je meer naar God verlangen?