

Samenvatting van de preek:

Ieder mens heeft de neiging om anderen te bewonderen. Het zijn mensen die dichtbij ons staan, of juist de 'grote sterren' in onze samenleving. Onze bewondering zoekt een uitweg, vaak ook heel verkeerde kanten op (mensen, spullen, etc). In het Onze Vader bidden we dat we de juiste persoon bewonderen (en eren): de HEERE God. 'Uw Naam worde geheiligd': laat iedereen U bewonderen en eren.

1. God is heilig

In de Bijbel komen we God tegen als een heilige God. Hij is rein, zonder zonde. Wij zijn onrein, met zonde. God is groots, verheven, heerlijk en majestueus. Mensen zien een stralende schittering als ze iets van God zien (denk aan Mozes en Jesaja).

Dat God heilig is, betekent dat Zijn Naam ook heilig is. God heeft namelijk niet een naam (zoals wij), maar Hij *is* Zijn Naam. HEERE, Ik ben Die Ik ben. Ik ben erbij. (Exodus 3:13-14). In de hele Bijbel laat God zien wat Zijn Naam betekent, Wie Hij is: Hij is de reddende, aanwezige God.

2. Wij zijn door God geheiligd

Maar hoe zit dat dan met ons? Wij zijn niet heilig zoals God. En toch noemt Paulus de gemeente in Rome en Korinthe 'geroepen heiligen' (Rom.1:7 en 1 Kor.1:2). Dit gaat niet over een stel 'supergelovigen' maar over heel de gemeente. Zijn mensen dan toch heilig?

Ja en nee. Ja we zijn heilig, maar niet vanuit onszelf. Israël wordt in het Oude Testament ook heilig genoemd. Heilig betekent dan apart gezet. Zoals Israël, zo is ook de christelijke gemeente apart gezet. Maar er is meer: zij die in Jezus geloven, zijn *door Hem* geheiligd. God woont met zijn heerlijkheid in jou. Je bent afgezonderd van de wereld, toegewijd aan God. Dat heilig zijn is een gave én opdracht: je bent heilig door geloof in Jezus, maar je moet dan ook heilig leven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig' (1 Petr.1:16).

3. Gods Naam moet geheiligd worden

Het is de opdracht van iedere gelovige om Gods Naam te heiligen. Dat vindt plaats door God op de juiste wijze te leren kennen (V&A122); dat je een goed beeld van Hem hebt. Dat beeld moeten we telkens weer naast de Bijbel leggen. 'Wat denk/geloof ik zelf van God en wat zegt de Bijbel over God?' God leer je kennen door de Bijbel, maar ook door wat God van zichzelf laat zien in natuur, (heils)geschiedenis en je eigen leven. Zo prijzen we God om Wie Hij is én om wat Hij doet: Hij is de God die jou redt en bevrijdt. Als je God zo leert kennen, dan valt je mond open van verbazing en verwondering: dan ga je Hem prijzen, eren en heiligen. Die aanbidding heeft juist ook een plaats in het gebed. 'Uw Naam wordt geheiligd' is de eerste bede van het Onze Vader. God prijzen gaat voorop, daarna komen onze vragen.

Zo prijzen we God zelf, en zorgen we ervoor dat door ons leven (wat je zegt en doet) Gods Naam niet door de modder wordt gehaald, maar God ook juist door anderen geprezen wordt (Mat.5:16).

Zondag 47 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Antwoord: Leer ons u te kennen zoals U bent, om U in alles wat U doet te prijzen. Leer ons ook in alles wat wij doen er voor te zorgen dat uw Naam niet gelasterd wordt, maar geprezen.

Vraag 122: Wat bidden we met de woorden 'Uw Naam worde geheiligd?'

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o God is heilig. Zijn Naam ook. Wat betekent dat voor u?
 - o Hoe hebt u God leren kennen in de natuur, Bijbel, geschiedenis en in uw eigen leven? Hoe zou u God 'omschrijven'? Heeft u dat beeld wel eens gelegd naast wat God in de Bijbel over Zichzelf zegt? Wat valt dan op?
 - o Hoe geeft u vorm aan het prijzen van God in uw leven?
- Voor jongeren:
 - o Welke mensen bewonder jij? Waarom? Bewonder je God ook? Waarom wel/niet?
 - o Jij bent ook heilig, doordat je gedoopt bent. Apart gezet voor God. Lukt het jou om heilig (toegewijd aan God) te leven? Wat maakt dat mooi? Wat maakt het moeilijk?
 - o Lukt het jou om in je gebeden ruimte te maken voor het aanbidden en prijzen van God?
- Voor kinderen:
 - o God is heilig. Hij schittert en straalt zo, dat je er niet naar kunt kijken. Daarbij lijkt God op de zon, daar kun je ook niet in kijken. Maar naar de maan kun je wel kijken. Die kaatst het licht van de zon naar de aarde. Mensen die van God houden, lijken op de maan: ze kaatsten het licht van God naar de mensen op hun heen. Lukt het jou om iets van God te laten zien aan anderen?

Luistertip: luister via YouTube eens naar Psalm 16 van de Psalmen voor Nu. Hoe ga jij om met jouw idolen?