

Samenvatting van de preek:

Bij Gods koninkrijk denken we al snel aan de hemel. Maar Gods koninkrijk is meer dan dat. Gods koninkrijk is daar waar God regeert, waar Hij 'de baas' is. Dat heeft ook te maken met vandaag: als mensen gaan geloven in God, horen ze bij Gods koninkrijk.

1. Verleden

We kijken eerste even terug. Jezus heeft het koninkrijk van God op aarde gebracht. Dat lezen we mooi in o.a. Luk.1:32 en 33. Jezus zal als nakomeling van David, Koning zijn. Voor altijd. In Jezus komen profetieën uit 2 Sam.7 en Dan.7 tot vervulling. Jezus heeft de duivel verslagen. Doordat Hij leed, stierf en opstond kan Hij mensen uit de macht van de satan trekken. Iedereen die in Hem gelooft, komt onder zijn regering te leven. Burgers van het hemels koninkrijk.

2. Heden

En dat is ook hoe we vandaag het koninkrijk van God tegenkomen: in mensen die in Jezus geloven. Gods koninkrijk is niet een gebied waar je naartoe kunt/moet verhuizen. Gods koninkrijk is daar waar mensen in God geloven en naar Zijn wil leven.

Wie is er eigenlijk 'de baas' in jouw leven? We komen er in ons leven achter dat we naar veel verschillende mensen/ideeën 'luisteren'. Het is de makkelijkste weg om naar iedereen een beetje te luisteren. Ook een beetje naar God. Maar als je niet wilt dat Jezus het voor het zeggen heeft in je leven, je zelf eigen baas wilt zijn, dan is ten diepste de duivel de baas over jou. Jezus is gekomen om jou te verlossen, want de duivel is een tiran: hij laat je uiteindelijk zitten in de ellende. Daarom is het uiterst belangrijk dat we Jezus erkennen als onze Koning. Hij bevrijdt, verlost en leidt ons naar het hemels koninkrijk.

Jezus erkennen als koning doe je door je leven aan Hem te geven, door je te laten leiden door Woord en Geest. Je leest uit en leeft met de Bijbel, en stelt je open voor het werk van de Heilige Geest. Dan is God jouw koning, dan komt Zijn koninkrijk meer en meer tot bloei in jouw leven. Dat levert strijd op. De duivel laat dat niet zomaar gebeuren. Daarom bidden we: 'laat Uw koninkrijk komen.' Ga door met Uw werk in mij, in de kerk, in deze wereld.

3. Toekomst

Nu merken we nog de strijd op, maar ooit zal Gods koninkrijk volmaakt komen. Als je nu met Jezus leeft, leef je straks ook met Hem als Hij terugkomt. We verwachten Gods grote toekomst: de rode looper die vanuit God naar ons toekomt en ons bij God laat komen. Dat geeft hoop. Als God een nieuw begin heeft gemaakt in ons leven, maakt Hij het ook af. Onderweg naar Zijn koninkrijk voedt Hij ons met brood en wijn. En we zien uit naar het moment dat we die samen met Jezus mogen drinken in het koninkrijk van Zijn én onze Vader.

Zondag 48 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 123: Wat bidden we met de woorden 'Uw koninkrijk kome?'

Antwoord: Regeer ons door uw Woord en Geest, zodat we ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk en breid uw koninkrijk uit in de wereld. Breek de

werken van de duivel af en alle aanslagen tegen uw Woord, totdat eenmaal uw rijk volkomen komt, waarin U alles bent in allen.

123. Koninkrijk van God

Het 'koninkrijk van God' is een aanduiding voor Gods heerschappij als Koning in deze wereld. God regeert niet alleen in de kerk, maar Hij wil in heel de wereld als Koning erkend worden.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Is Jezus uw koning? Hoe speelt dat een rol in uw leven?
 - o We ervaren strijd als de duivel ons aanvalt, omdat we bij Jezus horen. Hoe gaat u om met die strijd? Hoe wapent u zich daartegen?
 - o Kijkt u uit naar dat moment waarop het koninkrijk volmaakt zal zijn in uw leven? Waarom?
- Voor jongeren:
 - o Wie is de baas in jouw leven?
 - o Op welke punten vind je het moeilijk om Jezus Koning te laten zijn? Waarom? Hoe zou iemand je daarbij kunnen helpen? Zou God je kunnen helpen?
 - o Jezus Koning laten zijn, is jezelf richten op de Bijbel en je laten leiden door wat de Geest in de Bijbel tegen je zegt. Welke rol speelt de Bijbel in jouw leven?
- Voor kinderen:
 - o Gods koninkrijk heeft te maken met de hemel. Hoe denk jij dat de hemel eruit ziet?

Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com)