

Samenvatting van de preek:

In de derde bede van het Onze Vader, bidden we dat 'Gods wil' gebeurt. Maar wat is de wil van God?

In de geschiedenis is 'dit is de wil van God' nogal eens verkeerd gebruikt, denk aan de kruistochten, of aan de Tweede Wereldoorlog. Je kunt niet zomaar zeggen: dit of dat moet je doen, want dat is de wil van God.

**Bijbel:** Maar waar kun je dat aan toetsen? Waar 'vinden' we de wil van God? In de Bijbel. Niet alles wat God wil staat daarin, sommige dingen zijn verborgen. Maar wat God wil is: 1. Hij wil dat mensen behouden worden. 2. Hij wil dat mensen Hem dienen. (Zie o.a. Mat.18:14, 1 Tim.2:4 en 2 Petr.3:9)

**Goed:** Daaruit komt naar voren dat Gods wil goed is. Dat moeten we wel beseffen, omdat soms ook bij erge dingen die gebeuren (overlijdens/rampen) gezegd wordt: 'Gods wil geschiede'. Maar dat klopt niet. God wil het kwade niet. God wil het goede voor ons, al werkt Hij soms wel door het kwade heen, toch iets goeds. Maar Gods wil is geen noodlot.

*Het gaat er in dit gebed niet om of wij het eens kunnen worden met wat God doet in ons leven, maar of Hij het eens kan zijn met wat wij doen.* Het gaat om onze gehoorzaamheid.

**Strijd:** Dat is niet gemakkelijk: Gods wil en onze wil botsen nogal eens. Dat zien we op een intense manier bij Jezus in Gethsémané (Luk.22:39-46). Jezus worstelt daar met de wil van Zijn Vader, maar gehoorzaamt! Jezus laat ons zien dat we de Vader moeten gehoorzamen. Dat wordt bedoeld met: 'Uw wil geschiede': dat wij doen wat God wil. Leven volgens Wet en Evangelie. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

**Jezus:** Dat schuurt, want dat gaat tegen onze eigen wil in. Daar struikelen we ook wel over: hoewel de Heilige Geest ons 'van harte willig en bereid maakt' (V&A 1) om Gods wil te doen, doen we ook vaak onze eigen wil. Daarom zijn we dankbaar dat Jezus niet alleen dit gebed voorgezegd en voorgedaan heeft, maar het ook *voor ons* gedaan heeft. Hij heeft de wil van God volmaakt gehouden. En op Zijn Naam mag jij leven, ook al zijn we zo vaak ongehoorzaam. In Jezus Naam is behoud.

**Elke dag:** Het gehoorzamen van God doen we in ons leven van elke dag. We zoeken ernaar onze taak die we hebben in het leven (werk/studie/ambt/opdracht) zo getrouw en willig uit te voeren, in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zoals de engelen dienstbaar zijn aan God, zo moet jij ook zijn.

**Plan:** Wij denken bij de 'wil van God' vaak aan het plan dat God met ons leven heeft. Hét plan dat God met ons leven heeft is: 1. Dat je behouden wordt. 2. Dat je Hem dient. We moeten niet op zoek gaan naar het draaiboek dat God heeft voor ons leven, en dat als we dat niet vinden/weten, we de fout in gaan. Zes wegen kunnen je helpen om te kiezen: Gods leiding zoeken door Zijn Woord; door goed na te denken; door het advies van anderen; door de omstandigheden; door Zijn vrede in ons hart; en door te wachten op God.

**Liefde:** Maar boven dit alles staat dat je Gods wil doet, door Hem lief te hebben. Zoals Augustinus zei: Heb lief en doe wat je wilt. Vanuit liefde luisteren naar Gods stem en Hem gehoorzaam dienen.

Zondag 49 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

*Vraag 124: Wat bidden we met de woorden 'Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde'?*

Antwoord: Geef dat wij en alle mensen niet doen wat we zelf willen, maar wat U wilt. Laat ieder de taak die U aan ons geeft net zo gewillig en trouw verrichten als de engelen in de hemel doen.

*Luistertip: luister via YouTube eens naar 'Zie slechts op Hem' van Joke Buis.*

*123. Uw wil geschiede*

Het gaat in dit gebed om de wil die God bekendgemaakt heeft, in onderscheid van Gods verborgen wil. De wil die God bekendgemaakt heeft, vinden we in zijn geboden.

*Als de engelen*

Engelen voeren Gods bevelen gewillig en getrouw uit. Ze zijn krachtige helden, die Gods Woord doen (Psalm 103:20) en gediensstige geesten (Hebreeën 1:14). Ze zijn een voorbeeld voor ons.

Vragen:

- Voor volwassenen:
  - o Wat zou u antwoorden op de vraag: wat is Gods wil met uw leven?
  - o Wat doet u als u merkt dat Gods wil strijdt met wat u wilt?
  - o Wat vind u van de uitspraak van Augustinus, 'heb lief en doe wat je wilt'?
- Voor jongeren:
  - o Helpt het jou in het gehoorzaam zijn aan God, als je merkt dat Jezus dat ook lastig vond?
  - o Gehoorzaam zijn aan God is iets voor elke dag. Op welke momenten vind je dat extra moeilijk?
  - o Als je moet kiezen in je leven; van welke van de zes wegen maak je gebruik, en welke niet?
- Voor kinderen:
  - o Lukt het jou om te doen wat God zegt? Wat vind je het meest moeilijk? Wat niet?

Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com)