

Samenvatting van de preek:

In de vijfde bede van het Onze Vader bidden we om Gods vergeving voor ons, en dat wij anderen vergeven. **Maatschappij.** In onze maatschappij merken we een spagaat op als het gaat om schuld en vergeving. Aan de ene kant leeft er sterk het besef dat iedereen wel fouten maakt. Tegelijk klinkt de roep om strenger te straffen, en lijkt vergeving en genade soms ver weg te zijn. Dat roept de vraag op: waarom moeten we eigenlijk vergeven? Een christen luistert naar wat God daarover zegt. In de gelijkenis die Jezus vertelt in Mattheüs 18:21-35 vallen een aantal dingen op.

1. De gulle koning.

De koning scheldt een ontelbaar grote schuld kwijt. Het is een schuld die niet af te betalen valt. In de gelijkenis laat de koning ons zien hoe God met ons omgaat. Het is onvoorstelbaar hoe groot onze zondes Schuld bij God is. Niet terug te betalen of af te lossen door ons. Zoveel impact heeft de zonde. Het is meer dan 'dat we wel eens een foutje maken', zoals het beeld in de maatschappij is. We staan zondig omdat we God buiten ons leven houden.

Maar in Christus biedt God ons genade aan. Dat is de belofte die vanuit het evangelie naar ons toekomt. En wie bidt, die ontvangt. Leven in vertrouwen dat God onze schuld vergeeft. Ook een gelovige bidt toch nog steeds om vergeving. Omdat we er telkens weer van doordrongen zijn dat vergeving genade is. En omdat zonde de relatie tussen God en mij beschadigt, is er berouw en vergeving nodig, opdat er herstel kan plaatsvinden. Vergeving: dat God de zonde als oud behangpapier van je leven los trekt.

2. De ondankbare knecht.

De knecht lijkt niet goed te beseffen wat hem overkomen is. Buitengekomen valt hij een andere knecht aan die hem - in vergelijking met zijn schuld - maar een klein bedrag schuldig is. De koning hoort ervan en draait de kwijtschelding terug.

Dat maakt deze gelijkenis spannend. Kan dat dan ook bij ons gebeuren? Dat is niet wat de gelijkenis wil zeggen, maar geeft tegelijk wel het scherpe aan: aan de ene kant laat Jezus zien dat Gods vergeving voorop gaat, maar: *het kan niet anders* of dat heeft als gevolg dat wij ook gaan vergeven. Een christen vergeeft omdat hem vergeven is.

In Efeze 4:32b staat: 'vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft'. Het woord zoals kun je vertalen met 'omdat' en met 'zoals'. Christus is ons voorbeeld in vergeven. Hij zegt in Lukas 17:3 ook: 'Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem.' Vergeven is niet: over je heen laten lopen of dingen maar niet ter sprake brengen. Tegelijk vervolgt Hij in Lukas 17: 'Maar als hij tot inkeer komt, vergeef hem.'

Het lukt niet om recht te doen aan diverse pastorale situaties. Wel is duidelijk dat vergeven niet betekent dat er geen straf meer komt, of dat vergeving afgedwongen kan worden.

De kern van de vijfde bede is dat we leren leven uit Gods genade en van daaruit de kracht ontvangen zelf genadig te zijn.

Zondag 51 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

waaruit al onze zonden voortkomen. En geef ons uw genade om onze naaste te vergeven.

Vraag 126: Wat bidden we met de woorden 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren?'

126. De naaste

Letterlijk betekent naaste: degenen die ons het meest na is (na, nader, naast). Zo komt dit gebed heel dichtbij.

Antwoord: Wilt U ons om Jezus' wil onze zonden niet toerekenen; ook niet onze zondige aard

Leestip: een mooi en helpend boekje rondom dit thema is: 'Altijd vergeven? Over schuld en vergeving tussen mensen', van Nico van der Voet. Een aanrader als u hier meer over wilt lezen!

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat viel u zelf op in de lezing van de gelijkenis? Wat raakt u, en waarom?
 - o Denkt u eens na over hoe gul en genereus God is in het vergeven van onze schuld. Hoe groot is Hij!
 - o Hoe helpt het u in vergevingsgezind zijn, door te geloven dat God in Christus u vergeven heeft?
- Voor jongeren:
 - o Leef je eens in, in de knecht. Hoe voelde hij zich voor de koning? Hoe tegenover de andere knecht? Wat kun je daarvan leren?
 - o 'Als je moet vergeven, moet je naar het kruis kijken, dan kun je pas vergeven.' Eens of oneens?
 - o Vond jij het wel eens moeilijk iemand te vergeven? Weet je nog wat dat moeilijk maakte? Waarom?
- Voor kinderen:
 - o Wat leer jij van de Heere Jezus over vergeven? Hoe kan Hij jou helpen met vergeven?

Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com)