

Samenvatting van de preek:

Mensen lijken op vissen: we bijten soms in iets wat er mooi/leuk/lekker/etc uitziet, en zitten dan soms zomaar vast aan een haak. De duivel zit zo te vissen in ons leven, hij hoopt dat we bijten en dat we minder, of zelfs helemaal niet (meer) in God geloven.

Zwak. In 2 Samuël 11:1-13 lezen hoe David, de sterk gelovige koning, toch valt voor de zonde, en overspel pleegt. We lijken soms sterke mensen, maar zijn het niet. Er is soms maar weinig nodig voor ons, om verleid te worden. Bij David zie je waar dat op uitloopt. Van begeren komt de zonde, en de zonde leidt tot de dood van Uria, de man van Bathseba. (Zie ook Jakobus 1:15). Als je de verkeerde weg inslaat, en niet omkeert, rol je door van kwaad tot erger.

Kwetsbaar. De duivel weet dat iedereen wel een kwetsbare plek heeft. Daar richt hij zijn verzoeken op. Om die verzoeking te weerstaan, hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Verzoeken kunnen vanuit voorspoed komen (en je vergeet God), of vanuit tegenspoed (je wilt niet meer verder met God). Het is belangrijk dat we ons ervan bewust zijn waar onze kwetsbaarheid zit, waar het gevaar vandaan komt, en dat we ons ertegen wapenen. Het sterkste wapen tegen de verzoeking is het gebed in combinatie met het Woord van God.

Strijden. Als je merkt dat je vaker voor dezelfde zonde valt; bedenk dan eens waardoor dat komt. En hoe zou je ertegen kunnen strijden? Kun je bepaalde gedachten ombuigen, gedragspatronen wijzigen? Het is belangrijk om daar op tijd mee te beginnen. Als je zonde blijft toelaten in je leven, kan het van kwaad, erger worden (zie David).

Jezus. Vergeet in je strijd tegen de zonde niet naar Jezus te kijken. Hij is ook verzocht, Hij weet wat je doormaakt. Met je falen en vallen mag je bij Hem aankloppen. Bij Hem is genade (Hebreeën 4:11-13). De duivel wil dat je God niet, nooit of minder nodig hebt. Hij voert een strijd om jouw ziel. Hij wil niet dat God en Zijn Koninkrijk zichtbaar worden in je leven. Daarom is het zo belangrijk om te vechten tegen verzoeken en naar Jezus te kijken. Hij troost ons, want hoe zwak wij ook zijn: Hij is sterk! Want van Hem is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid! Vast en zeker!

Zondag 52 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 127: Wat bidden we met de woorden 'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze?'

Antwoord: Wilt U ons door uw Geest staande houden in de strijd van het geloof. U kent ons. U weet hoe zwak we zijn tegenover onze drie grootste vijanden, de duivel, de wereld en de zonde in ons. Alleen door uw kracht kunnen we ze in de strijd van het geloof overwinnen.

Vraag 128: Wat bidden we met de woorden 'Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid?'

Antwoord: Wij bidden U dit alles, omdat we geloven dat U als onze Koning kunt en wilt geven wat goed voor ons is. Ons diepste verlangen is dat uw Naam daardoor eeuwig geprezen wordt.

Vraag 129: Wat betekent het woordje 'amen'?

Antwoord: Het woordje 'amen' betekent: het is waar en zeker. Wij geloven dat ons gebed nog zekerder wordt verhoord dan wij naar die verhoring verlangen.

127. De wereld

Met 'de wereld' wordt hier de zondige wereld bedoeld. De wereld in zijn vijandschap tegen God.

129. Amen

Het woord 'amen' is afgeleid van een Hebreeuws woord, dat de betekenis heeft van vast zijn, betrouwbaar zijn. Amen zeggen op het Woord van God is er van harte mee instemmen en het als vast en betrouwbaar aanvaarden. Jezus begint zijn woorden soms met de uitdrukking: *amen* (voorwaar). Het betekent dan dat wat Hij gaat zeggen volkomen vast en betrouwbaar is.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat is uw zwakke plek? Waar merkt u dat de duivel u aanvalt? Hoe vecht u daartegen?
 - o Ligt voor u de beproeving meer in het vlak van de voorspoed, of de tegenspoed?
- Voor jongeren:
 - o Heb jij het gevoel dat je wel eens 'onder vuur' ligt van de duivel? Of valt het wel mee denk je?
 - o Voor welke verzoeking ben jij kwetsbaar? Hoe komt dat? Wat kun je daar tegen doen?
 - o 'De duivel wil je naar de ondergang slepen.' Mee eens, of niet? Voelt dat ook zo?
- Voor kinderen:
 - o De duivel wil dat dat we verkeerde dingen doen. Jezus wil dat we goede dingen doe. Wat doe jij?

Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com)