



De Here sprak, aler Hij voor ons leed (op de wijs van Psalm 116)

1. De Here sprak, aler Hij voor ons leed:
Het is mijn wil, mijn hartelijk begeren
Dat ik met u, die met Mij moogt verkeren
De maaltijdhoud, mijn tafel staat gereed.

2. Ik zeg u dat dit Pascha, nu bereid,
Door Mij op aarde niet meer wordt genoten.
Eerst wordt vervuld voor al mijn gunstgenoten,
Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid.

3. Voorwaar Ik zeg u, dat na deze dis
de vrucht des wijnstoks, voor u ingeschonken,
op aarde door Mij niet meer wordt gedronken
voordat Gods Koninkrijk gekomen is.

4. Mijn lichaam dat voor u gegeven is,
Wordt als een brood gebroken en gegeten.
Het is voor u, u mag het dankbaar eten.
Doe dat voortaan tot mijn gedachtenis.

5. De Heiland zegt tot ieder die Hem kent:
Van hand tot hand mag deze wijnkelk rondgaan.
Drink nu daaruit; gedenk, geloof van nu aan:
Dit is mijn bloed, het nieuwe testament.

Heerlijk is Uw naam

1. Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam

2. Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam

3. Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lam van God

1.Lam van God, Lam van God,
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons.

2.Lam van God, Lam van God
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede overal,
Heer, geef vrede overal.

Ik kijk omhoog naar de bergen

Ik kijk omhoog naar de bergen
Wie zal mij helpen steeds weer,
Dat is mijn Schepper mijn Beschermmer.
Mijn hulp is van de Heer

Hoog als de bergen,
Diep als het meer.
Is mijn Beschermmer,
Jezus mijn Heer.

Want jouw beschermmer zal niet slapen
Waar jij ook gaat.
Hij zal je voeten bewaren,
Voor alle kwaad.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (indien mogelijk staande)

1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

3.Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein